

HANDELSSKOLERNES LÆRERFORENING SNIORFORENING HLS



ÅRSMØDET I HANDELSSKOLERNES LÆRERFORENING SNIORFORENING 2023 I SKANDERBORG

Den 12. og 13. april 2023 mødtes en skare medlemmer af HLS i Skanderborg. Vi boede på Hotel Skanderborghus, og selvom bøgen ikke var sprunget ud, nød vi de dejlige omgivelser, den flinke betjening og den gode mad.

Vi indledte med en udmærket frokost onsdag middag og gik derefter over til generalforsamlingen. Referat af denne vil blive udsendt direkte til HLS' medlemmer. Efter generalforsamlingen var næste punkt på dagsordenen et besøg på SCU – Skanderborg-Odder Center for Uddannelse. Men først orienterede Karen Elisabeth Lundbæk om perioden fra 1966 til 1992, hvor hun var beskæftiget på skolen, som dengang hed Skanderborg-Odder Handelsskole. Det var en stiltfærdig periode med traditionelle handelsskoleuddannelser (fra lærlinge over HX til HHX), men med konstant vækst, hvilket medførte, at man i 1979 måtte flytte til en ny skole i Højvangen. Der var pladsproblemer fra starten, som blev afhjulpet med pavilloner.

Så gik turen til skolen i Højvangen, og her fik vi en orientering af skolens leder Pia Marlo og studievejleder Bodil Schmidt Nielsen. Den største aktivitet i dag er HHX (suppleret med 2 klasser HTX), mens EUX er ved at fortrænge EUD. Man tilbyder også 10. klasse, hvilket agerer som fødekæde til EUX. Der gennemføres også visse VUC-uddannelser, og alle disse aktiviteter har nødvendiggjort flere faser med nybyggeri. Den seneste fløj er netop klar til ibrugtagning og skal benyttes af 10. klassecentret.

Der var også en lidt vemodig oplysning: man ansætter nu kun akademikere!

Efter en interessant rundvisning vendte vi tilbage til Skanderborghus. Næste punkt på programmet var besøg af museumsinspektør Martin Philipsen Mølgaard, der skulle fortælle om Skanderborg under besættelsen. Han havde medbragt mange interessante billeder og berettede om situationen omkring tyskernes besættelse af området og etableringen af bunkers i skovene omkring byen. Dette var optakten til det besøg, vi skulle aflægge næste formiddag i Bunkermuseet. Men først fik vi en god middag i hotellets restaurant.

Næste morgen strålede solen fra en skyfri himmel, og vi kørte gennem skoven (som var ved at få et grønligt skær) til Bunkermuseet. Der er to bunkers. Den første var tyskernes kommandobunker, hvorfra man organiserede den militære indsats i hele området, og den anden var indkvarteringsbunker, som nu rummer en udstilling om dagliglivet i Skanderborg under besættelsen.

Begge dele var interessante og gav et godt indtryk af forholdene og ikke mindst illustrerede, hvor tæt vi var på begivenhederne rent geografisk.



Dermed sluttede årsmødet 2023.